



HERFØLGE KIRKE

- december 2023



GUDSTJENESTER:

DECEMBER

7.	14.30	Tingstedet	Mogens Funder Larsen
10.	10.30	2. søndag i advent Lucia-Familiegudstjeneste	Lars Ulrik Jensen
17.	10.30	3. søndag i advent med Politikoret	Mogens Funder Larsen
21.	14.30	Tingstedet	Mogens Funder Larsen
24.	11.00	Familiegudstjeneste	Lars Ulrik Jensen
24.	13.00	Julegudstjeneste	Mogens Funder Larsen
24.	14.30	Julegudstjeneste	Lars Ulrik Jensen
24.	16.00	Julegudstjeneste	Nora Uldall Charmati
25.	10.30	Juledag	Mogens Funder Larsen
26.	10.30	2. Juledag	Lars Ulrik Jensen
31.	10.30	Julesøndag	Nora Uldall Charmati

JANUAR

1.	16.00	Nytårgudstjeneste	Nora Uldall Charmati Prædikant: Henrik Fisker Journalist
----	-------	-------------------	---

OM KRIG OG FRED

Julekort fra sognepræst Nora Uldall Charmati

Alting ville være så meget nemmere, hvis blot mennesker kunne enes. Hvis der var rummelighed, tolerance og kærlighed på tværs af grænser, etnicitet, køn, kulturer og religioner. Hvilken fred, hvilken ro. Hvilken lethed verden ville emme af.

Vi ville ikke slippe for svære menneskelige følelser som utilstrækkelighed, angst eller sorg. Men vi ville leve i en fredeligere verden; en verden med plads til at være den, vi hver især er. Men sådan er verden ikke. Til alle tider har mennesker røget i totterne på hinanden. Også i Bibelen, hvor vi hører om, hvordan vrede og misundelse får mennesker til at gøre de mest vanvittige ting.

Lige så langt menneskets historie rækker tilbage, har der været stridigheder og krig. På den måde minder vi om dyr. Vi vil forsvare og kæmpe for land, religion, politik og meget andet. Vi vil sikre vores egen art og overlevelse. Mennesker kan blive så optagede af, hvad der tilhører "mig" og "os", at de glemmer andres værd. Måske det handler om en evig stræben efter sandheden, hvad end den måtte være. Eller om et brændende ønske om retfærdighed eller værdighed.

Uanset hvad krig skyldes, så er det frustrerende at se til, når verden er i sorg og kaos. Man kan skamme sig over, hvordan vi mennesker kan være. Egoistiske og magtbegærlige. Det efterlader så meget harme og vrede. Så meget sorg og magtesløshed. Hvorfor kan der ikke bare være fred? Vi ved så meget. Vi er trods alt relativt oplyste mennesker i år 2023. Hvorfor kan vi ikke enes? Jeg tror ikke, der findes et enkelt svar. Og jeg tror ikke nødvendigvis altid, vi kan finde meningen.

Men måske kan vi alligevel gøre noget. For hvis vi tør håbe på og have tillid til, at der er lys på den anden side, ja så får vi livsmod og kræfter til at overkomme det ubærlige og det, der er. Håb er en overset superkræft. Med håb kan vi flytte bjerge. Og håbet kommer med en fred.

Fred er fravær af krig og vold. Fred er ro. Fred finder vi i tilliden til livet. Også selvom alt sejler. Hvad hvis vi kunne minde hinanden om, at mørket, krigen, døden og ødelæggelsen ikke er det sidste? At der er noget langt større, som bor i os. En enorm kærlighedskraft der rækker ud over tid og sted, og som vi altid kan vende tilbage til. Også selvom vi igen og igen forledes af dyriske drifter. Det er en kraft, der forbinder os alle.

KIRKELIV:

DECEMBER

7.	9.00	Tumlingesang	Kirken
7.	15.30	Børnekor	Forpagterstuen
7.	16.45	Spirekor	Forpagterstuen
12.	10.00	Babysalmesang	Kirken og Østfløjen
14.	14.00	Sogneeftermiddag I julens tegn	Store Sal
14.	15.30	Børnekor	Forpagterstuen
14.	16.45	Spirekor	Forpagterstuen
19.	10.00	Babysalmesang	Kirken og Østfløjen
21.	15.30	Børnekor	Forpagterstuen
21.	16.45	Spirekor	Forpagterstuen

Søndag den 10. december kl. 10.30

LUCIAGUDSTJENESTE for børn og voksne

Herfølge kirkes dygtige børnekor og spirekor vil gå Lucia-optog og synge nogle af julens salmer. Bagefter er der fælles frokost i sognegården, hvor vi skal have risengrød.

Der er fri entré. Tilmelding til spisning på herfølgekirke.dk.



Lørdag den 24. december kl. 18.00 - 22.30

FÆLLES JULEAFTEN

Herfølge Kirke inviterer til juleaften i Lille Syds Forsamlingshus med traditionel julefest. Der er 50 pladser.

Tilmelding: senest 14. december på vores kirkekontor.

Søndag den 17. december kl. 10.30 i kirken

DE 9 LÆSNINGER med Politikoret

Vi holder fast i den gode julebebuder og glæder os til gudstjenesten 3. søndag i advent, hvor Politikoret medvirker under ledelse af Uffe Lundgaard. Den almindelige gudstjeneste afløses på dagen af en liturgisk gudstjeneste med oplæsning af bibelske tekster, glade adventssalmer og Politikorets stemningsfulde sang, som vil bestå af en blanding af kendte julesalmer og Christmas Carols.



Giv dit konfirmationstøj videre. Afleveres hos os senest 15. januar 2024. Læs mere på herfølgekirke.dk.

**FORTJENER
DIT
KONFIRMATIONSTØJ
EN FEST MERE?**



Torsdag den 14. december kl. 14.00 i Store Sal

SOGNEEFTERMIDDAG I JULENS TEGN

Vi hygger med julekage, gløgg og godter og vi laver julepynt, som må tages med hjem. Der bliver også tid til at høre en julefortælling og synge julesange. Måske bliver der også en konkurrence i at lave den hurtigste julestjerne? Sidst men ikke mindst kigger børnekoeret forbi og går Lucia. Så kom ned i sognegården og skab hygge i mørket.

Fri entré, men tilmelding på herfølgekirke.dk



JULEHJÆLP

Igen i år vil vi bringe julehjælp ud til trængte familier for midler indsamlet ved gudstjenester i kirken. Du kan støtte:

Menighedsplejen på MobilePay 86436

Præster:
Lars Ulrik Jensen, mobil 22 13 51 09
Mogens Funder Larsen, mobil 23 38 84 79
Nora Uldall Charmati, mobil 20 76 61 44

Herfølge Kirke
Kirkevej 2,
4681 Herfølge

Tlf. 56 27 51 09
herfoelge.sogn@km.dk

Åbningstider:
Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
Kl. 10.00 - 12.00

NB! I 2024 ændrer Herfølge Kirke annoncedag: fremover vil denne kirkeside være at finde den sidste onsdag i måneden

Find os på: www.herfølgekirke.dk - www.facebook.com/herfoelgekirke

